

Watts Er i Navnet...? af kate af gaia.*

Har du nogensinde siddet og bare tænkt på dit eget potentiale? Læg tilside al "fnider fnader" du har høret andre sige om dig og hvad de ser dig være i stand til. Hvad med dig? Hvad tænker du? Hvad tør du male på dit eget lærred nu? Vi er alle blevet konfronteret med de samme spørgsmål i vores liv og det de fleste mennesker har overset er det der handler om deres eget formål. Har vi ikke et formål med at være her? Var der ikke en grund til, at vi valgte, at spille et spil kaldet livet? Vi har alle vores egne spille brikker kaldet kroppe og vi "rykker" dem rundt på brættet på samme måde som man vil gøre på et bræt-spil. Vi laver valg, vi kaster vores egne terninger og så rykker vi vores brikker tilsvarende.

Valgene af vores spil varierer uendeligt meget fra "karakter" til "karakter" men vi valgte en rolle og vores spillebrik i overensstemmelse hermed, selv om meget få nogensinde vil komme til det punkt, hvor de vil se, hvad deres egen grund til at være, eksistere, nogensinde var. Vær sikker på, at du har et formål og en rolle at spille, da du ankom og dit eget valg er nu, at bringe det ind i den "nu status" at have et valg versus havde et valg. For mange, hvis ikke alle som læser dette, du er sandsynligvis klar over båndet af vores navne ved fødselen og gennem en fødselsattest var kreeret en separat virksomhed ubekendt for masserne indtil for nylig, de sidste par år. Igen er jeg fokuseret på "hvorfor" versus "hvad" der skete.

For at lokalisere, hvorfor i alle spørgsmål, skal man se på så mange vinkler af hvad der skete som muligt for at give et undenfor og udenfor kassen overblik. Det er det bedste at stå så langt væk fra et scenari, som du kan, for at bringe hele panorama i fokus. Det har ikke været en nem opgave og det er en, der er henvist til dem der er villige til simpelthen opgave alle distraktioner i livet og få dem ned til den grundlæggende kerne. Indrømmet, ikke mange af os har midlerne til, at gøre det, og jeg var ingen undtagelse af denne regel. Det eneste jeg vidste var, at jeg skulle gøre dette, selv med begrænsede ressourcer på hånden som jeg havde og disse var for længst brugt. Kort sagt, denne mindre søgen har kostet mig alt, hvad jeg elskede, vidste eller havde nedværdiget mig til af legendariske sidelinjer af alle andres virkelighed, som det var.

Dette er, hvad der sker, når du følger dit hjerte, ikke det programmerede sind. Dette er det intuitive aspekt mave fornemmelser og den iboende viden, at tingene ikke helt er, hvad de burde være. Inden for hver enkelt af os er kilden til skabelsen i sin fineste og reneste form. Du har ikke en stjerne i dig DU er denne stjerne, denne sol, af gud fotonisk lys. Eftersom vi fra toppen skal skrælle lagene af illusionen her såsom love, regeringer, religioner osv. bilver vi også nød til at skrælle lagene af vi har sat på os selv. Ting som mit hjerte indeni mig, solen indeni mig, min sind og hjerne etc. er alle lag, der er placeret på toppen af, hvad vi virkelig er. Det er ikke så underligt at vi har vandret i vildnæsset så længe; vi har ikke vist hvad vi søgte og konstant løbende placeret lag af illusion over den mest rene essens af den totale væren.

Jeg elsker at spørge religiøse væsener hvad der sker med deres sjæl (lag), når de dør. Det er altid det samme svar ... min sjæl kommer i himlen ... og så spørger jeg dem ... hvis din sjæl kommer i himlen, hvad så med dig? Hvor kommer du hen? ... hvalpe hoved på skrå reaktion. Bare at prøve at forklare dette vil resultere i den totale forvirring. Enten forstår du det eller også gør du ikke. De der forstår det får deres første dosis af "religiochosis" (religiøs psykose) healing. DU er livskraften, lyset af skabelsen og kun i tomrummet af mørke kan ting blive skabt i DIT univers. Du, ligesom JEG er alle perspektiver af en anden "angle/angel" "vinkel/engel" intet mere og intet mindre. Vi havde nogle spejle støbt i vores vej til at holde os fra at hoppe rundt i de samme dilemma her i evigheder. Har du fået nok nu?

Hver gang vi træder ind i dette "spil", kommer vi ind med et formål på en forudbestemt flyrute. Som de utallige lag af hvert ord præsenterer sig selv mere og mere, jeg ser vigtigheden af hver og alles navn. Navnet er en gave fra vores "forældre" eller disse fotoner som allerede er i spillet. Den

kosmiske plan er perfekt, klar og venter på at blive opfyldt. Gaven vores navn er blevet "stjålet" fra os, ikke blevet givet til os. Mørket kan ikke eksistere uden lys ligesom i lyset ikke kan eksistere uden mørke, det ene fodre det andet, lige og modsat så eksistens kan være havet i det hele taget. Vores navne er VORES formål her, og for at finde vores formål, må vi finde meningen og magten i vores navne.

En watt er en enhed af elektrisk energi. Uanset hvor lille en watt kan synes for dig, indeholder den hele magten i universet, afhængigt af dit perspektiv. Der er ikke sådan noget som stor eller lille, bare stor og lille ligeligt. Én watt kan ikke virke som meget for dig, i menneskelig form men den ville sikkert smadre en amøbes univers. Igen, det handler om perspektiv. Hvor står du og hvordan kigger du på tingene? Til en kaskelothval, kan din stue være en smule lille hvorimod til en flue, er det en veritabel flyveplads af enorme luftrum. Det handler om grader eller "trin" fra latin. Hvor begynder varmt og hvor ender koldt? Jeg formoder, at det ville afhænge af, hvor du er står såvel ... For dem, der bor i et ørken miljø, kan kulde være 30 grader Celsius hvorimod til en inuit af de nordlige områder, er det beslægtet med en konvektionsovn.

Dit navn er dit formål og kommer fra gammel etymologi, der betyder "vej". Så watt/what/hvad er din vej? Det er meget vanskeligt at finde sin vej, hvis man aldrig ser vejkortet. Når du så har et kort, til, at komme et eller andet sted planlagt stiger tilliden dramatisk ikke sandt? Spillet her har værret blot for at se, hvorfor navnet blev bundet fra fødslen og hvorfor. Der er så mange illusioner omkring det, ville det være umuligt at tælle. Mørket må føde af lys og lys må føde af mørke. Dem, som vi har kaldt de mørke er yang til vores yin. De er blevet kaldt energi vampyrer, men er vi ikke den samme slags foderautomater? Lyset kommer ind i mørket og forbruger det hvor mørket må skygge lyset for at balancere det ud. Der er mange "watt" i et navn. Et formål er en magtfuld kraft siden det er ren hensigt.

Formålet er kun så stærkt som det perspektiv du tillader. Hvis vi skinder for kraftigt, er skabelsen blændet og brændt og hvis det bliver for mørkt, kan skabelsen ikke se. Dette er ebbe og flod, pendulet balanceakt. Naturen afskyr et vakuum og vil gøre sit yderste til perfektion, at udfylde dette tomrum med enten lys, der er blændene eller mørke, der opsluger alt lys; det er op til os, at bevistheden finder den mellemvej. Det er her hvor vi har brug for at åbne cirklen af liv for begge perspektiver i balance og hvorfor, og når vi går det, bliver "O" til "C" eller det hellige C. Når du endelig begynder at korrelere alle de "tilfældigheder" vil du hurtigt opdage, at der ikke er nogen; punktum.

Krælighedens noden er "Midterste C" på et klaver, 528 hztz (kærlighed gør ondt) i 432 hztz tonehøjden af A og er referet til som tonen af Te, den højeste på skalaen hvor tilbagekomsten til "dough/money" ikke er en mulighed.

Kun når vi færdiggør skalaen som en oktav ender vi op i et uendeligt loop af Groundhog Day* her. Skalaen er syv noder med den ottende node som retur node. Hvis du vil blive ved med at synge den samme gamle sang så bare bliv ved med at ende på bunden. Te, kærligheds noden, erobre alt, så jeg vil foreslå at at blive der længe nok til at kærlighed kan manifistere.

Så langt som at regne dit navn ud, blot fokuser på det et stykke tid, lydene af det, hvad det rimer på osv. Sandheden er, at du valgte det før du kom fordi forælderne havde det i deres sind, og du resonerede med det formål/at spille. Intuitivt, ved du det, så jeg kan ikke fortælle dig, hvad dette formål er blot at dele, hvad jeg fandt i mit. Jeg valgte også at ændre mit navn "midstream" men jeg ændrede det ikke fra sit oprindelige formål, bare taget det tilbage via en åndelig bagdør, om du vil.

Wilfred Keith Thompson var det givne drenge navn solgt tre dage senere, men det er en anden essay at følge, faktisk var efternavnet allerede på plads. Hvis du laver en søgning på historien om det navn, vil du snart, vide hvorfor jeg valgte denne linje at komme ind i. Wilfred Keith var også

temmelig pænt. Will-Freed Key-Theos Theos-Ohm-P = Rho, S = slange Kundalini/PS = Psi = ånd, O = skabelse, N = mine ... der er flere lag end det, men der er et spor til hvordan du ser. Min eget valgte navn kom fra initialerne, WKT der lyder som dette ... Dobbelt Dig (w/we/os)... Kay-tee eller Dobbelt Dig (w/we/os) katie. Det var egentlig ikke et spor, da jeg er tvilling. Renee var mit valgte mellem på grund af min franske arv såvel direkte fra Frankrig et par århundreder siden. Re-nee betyder genfødt og Katherine, den lange form af Katie eller Kate betyder renhed ... så ... renhed genfødt betyder at jeg har et stort formål at leve op til ... Når mørket hævder navnet, hævder det formålet for det behøver at føde af det.

Som mennesket har udviklet sig, er det blevet sværere for de mørke af dem at føde på den rene energi, der var udbredt i mørke middelalder. Man kan samle en masse energi fra tortur og fremskaffelse af lange langsomme dødsfald til at få føde fra. Som tiden gik blev denne evne mindsket, da det blev afsløret og spejlet tilbage til dens skabere. Det udviklede sig til punkt, hvor alt, hvad der var tilbage var, at snyde os fra vores formål. Jaa der var krige her og der men intet skabte energi som en god gammeldags korsfæstelse eller brændende på en (steak/stake) bøf/pæl osv. Fordampning af en krop er bare ikke den samme netto gevinst på energi til dem. Så de byggede alter-N-ate alternate/skifte kirker som kaldes domstole hvor folk velvillige går ind og fodre dem via uvidenhed af selvet. Alas, i forbandelsen var lige velsignelse; hvis du kunne finde det og så udleve det.

Så, jo flere mennesker/fotoner der fortsætter med at fodre dem via deres penge og domstol/kirke illusion, jo længere vil de som spiller forblive fanget og tappet for deres energi via "celler" med "BAR 'e"/træmmer intet mindre. Bare en tilfældighed igen? I sandhed, det navn er og var altid dit, og vil altid være det, når du holder op med at tro du behøver at kæmpe for det eller var forurettet på en eller anden måde. Din kællinge-flad er din opvågning og jeg er ikke sikker på, hvordan så mange mennesker kan sove igennem dette. Heldigvis er flere og flere endelig vågnet op til denne virkelighed, at de er blevet ført bag lyset, har sovet og ikke fodre mørket længere hvor vi endelig kan komme i en form for balance. Heldigvis for dem, der stadig spiller med ved domstolene, er assumption-shuns antagelserne af la endelig er dispelled/fjernet fra kilde skabelsen selv. Som jeg sagde før du kan ikke have copyright/ophavret beskyttelse på skabelsen. Hvis du bruger de samme redskaber til, at skabe noget, de samme redskaber kan bruges til at un-create/ikke at skabe det hvis det overskrider fri vilje af andre aspekter af Gud, nemlig mig og dig.

Nej, der er en masse magt i dit navn og dit formål, og det er min fornemmelse, at du behøver at tilbage kræve dette koncept ikke? Det kommer til, at tage hver af os, at vælge vore krige og vores fred. Hvis man ser godt eller ondt i alting, er man STADIG fanget i dualliteten og vender aldrig tilbage til den ene/en-heden indtil de får fat i dette begreb og koncept af godt OG ONDT i alle ting. Hvis du er i krig indeni, er du i krig udenpå og du skaber dine egne problemer, din egen opvågning eller søvnighed. Der er ingen og intet, der kan ændre det perspektiv, kun dig. Hvis jeg eller nogen andre prøver at gøre det ville det være en uretmæssig indtrængen på din frie vilje af valg til at stige eller falde, ebbe eller flod, vind eller tab osv. Det er dit spil, dit kald og dit alene. Den gode nyhed er, at du ikke behøver at spille spillet alene blot tillade andre, at spille med sammen, lige og fra deres perspektiv være de "opfattede" som gode eller onde. Sandelig, de er dig, som jeg er dig og ligeledes. Bedst, at vi lærer, at skruer magten op og vide wats er i vores navn og endnu vigtigere, wats/hvad er vores hensigt hvad du søger, du skaber så, wats up doc/hvad er der gang i doktor? meget kærlighed, kate

*Watts er flertal/watt ental (watt/volt) - allergorisk dobbelt betydning på engelsk lyder watts som what's/hvad, hvis h'et er stumt)

* Skovmurmeldyr's Dag - er den dag dyret kommer op af sit hul efter en lang vintersøvn.